

Θέσεις του 11ου Συνεδρίου του ΕΕΚ



σελ. 8-9



Σ' αυτό το φύλλο

**Ο ελληνικός
καπιταλισμός
σε χρεοκοπία
Μισθοί-συντάξεις-
επιδόματα
στην κλίση του
Προκρούστη**

σελ. 3

**Τρια χρόνια μετά
την κατάρρευση
της Λήμαν
Μπράδερς**

σελ. 16

**Ο Καρλ Μαρξ στη
Βέρα Ζασούλιτς**

σελ. 12-13

Να αποτρέψουμε την κοινωνική καταστροφή Κοινωνική επανάσταση

★ Γενική πολιτική απεργία διαρκείας με ένα πρόγραμμα άμεσων μέτρων

Τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για λογαριασμό της Τρόικας των διεθνών δανειστών, ΕΕ -ΕΚΤ - ΔΝΤ, είναι μέτρα που προκαλούν κοινωνική καταστροφή. Μισθοί, συντάξεις, μπαίνουν στην πρέσα των μεσοπρόθεσμων, που ποτέ δεν πιάνουν τους στόχους γιατί στο μεταξύ η χώρα βουλιάζει στην ύφεση και οι διεθνείς τοκογλύφοι απαιτούν περισσότερα. Η ανεργία συνθλίβει τον κόσμο της εργασίας και ειδικά τους νέους. Οι εργασιακές εφεδρείες σημαίνουν νέες στρατιές ανεργίας. Οι κεφαλαίοι φόροι και τα χαράτσια οδηγούν στην απειησία. Εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, εργάτες του ιδιωτικού τομέα, μικροαστικά και μεσαία στρώματα αλέθονται κάτω από τη μυλόπετρα της καπιταλιστικής κρίσης, την οποία καθλούνται να πληρώσουν αυτοί, ενώ οι μεγάλοι καπιταλιστές, το οικονομικό και πολιτικό σύστημά τους μένουν στο απυρόβλητο.

Η οργή κι η αγανάκτηση ξεσηκώνει τον ένα κλάδο μετά τον άλλο σε αγώνες. Την εβδομάδα που πέρασε οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες δημιούργησαν μια κατάσταση ακήρυκτης γενικής απεργίας στην πρωτεύουσα. Στην υγεία οι εργαζόμενοι δημιουργούν συντονιστικά και βγαίνουν στους

δρόμους για να μην περάσει η καταστροφή των τελευταίων υπολειμμάτων δημόσιας υγείας, για να μην πεταχθούν άρρωστοι και ψυχικά πάσχοντες στον Καιάδα. Μαθητές και φοιτητές καταλαμβάνουν σχολεία και σχολές. Εργαζόμενοι στο δημόσιο κάνουν καταλήψεις σε υπουργεία. Άλλοι μπλοκάρουν εφορείες για να μην πληρωθούν τα χαράτσια. Συνταξιούχοι, ταξιτζήδες, κάθε κοινωνική ομάδα είναι σε κινητοποιήσεις. Η κοινωνία σε αναβρασμό. Είναι εύκολο να τους ανατρέψουμε. Τί χρειάζεται; Να συντονίσουμε, να ενώσουμε όλα τα ρυάκια και τα ποτάμια της κοινωνικής διαμαρτυρίας σε ένα μεγάλο χείμαρο που θα σαρώσει την κυβέρνηση της Τρόικας. Μια γενική πολιτική απεργία διαρκείας, από τη στιγμή που θα διακηρυχθεί θα έχει επιτελέσει το μισό και παραπάνω έργο της. Ούτε ο G.A.P. ούτε καμιά άλλη κυβέρνηση μπορεί να σταθεί.

Τί εμποδίζει; Πέρα από τα κόμματα του Μνημονίου, τη ΝΔ και το ΛΑ.Ο.Σ, και πέρα από τα αργυρόνητα ΜΜΕ, είναι η πολιτική και συνδικαλιστική γραφειοκρατία, αυτοί οι βαστάζοι του σάπιου συστήματος, που εμποδίζουν το κίνημα να προχωρήσει.

Όμως δεν είναι μόνο οι πολιτικοί βαστάζοι. Η κυβέρνηση όλο και



πιο συχνά μοναδικό στήριγμά της βρίσκει την προσφυγή στην ωμή βία και τρομοκρατία, ενάντια σε διαδηλωτές στην πλατεία Συντάγματος, σε μαζικές απεργιακές δράσεις ή σε στέκια και χώρους νεο-λαϊκής. Διόλου τυχαία, την Τετάρτη 28/9 ο πρωθυπουργός, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Παιδείας συναντήθηκαν για να βρουν τρόπους αντιμετώπισης των καταλήψεων σε σχολεία (και σχολές).

Όμως, η βία και η κρατική τρομοκρατία μόνο βραχυπρόθεσμα μπορούν να στηρίξουν ένα σύστημα. Μακροπρόθεσμα φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Γι' αυτό επιχειρούν να τρομοκρατήσουν την κοινωνία με την κρίση. Την κρίση που για χρόνια την έκρυσαν κάτω από το χαλί, λέγοντας είτε ότι είμαστε ισχυρή οικονομία, στο σκλήρο

πυρήνα της ευρωπαϊκής ένωσης, είτε ότι χρήματα υπάρχουν, τώρα τη χρησιμοποιούν ως μπαμπούλα για να τρομοκρατήσουν και να εκβιάσουν. Μέχρι χθες έλεγαν να δεχθούμε τα προτεινόμενα μέτρα για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία. Τι συνέβη; Οι μισθωτοί κι οι συνταξιούχοι τσακίστηκαν αλλιά η χώρα βουλιάξε βαθύτερα στη χρεοκοπία. Τώρα άλλαξαν τροπάρι. Μαζί με τους τοκογλύφους του διεθνούς παρασιτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος λένε πως πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει σε μια συντεταγμένη και ελεγχόμενη χρεοκοπία με «hair cut» (κούρεμα του χρέους) πάνω από το 21% της συμφωνίας του Ιουλίου, ίσως 50 ή και 60%.

Το ΕΕΚ είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2007 για τον επερχόμενο τυφώνα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Τώρα ξανά προειδοποιούμε απέναντι σε αυτούς που ελαφρά τη καρδία προτείνουν μια ελεγχόμενη χρεοκοπία. Είτε ελεγχόμενη είτε ανεξέλεγκτη η χρεοκοπία είναι χρεοκοπία. Θα φέρει πολλή οδύνη και καταστροφή στα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Αν και σε καιρό ειρήνης (εκτός αν οι διαμάχες στην ΑΟΖ ανατολικής Μεσογείου δεν πυροδοτήσουν έναν ανεξέλεγκτο αιματηρό ιμπεριαλιστικό πόλεμο), οι εργαζόμενοι κιν-

δυνεύουν να καταπέσουν σε κατάσταση ανείπωτης δυστυχίας και εξαθλίωσης. Όχι σχετικής εξαθλίωσης, αλλά απόλυτης εξαθλίωσης.

Υπάρχει λύση; Εμείς λέμε ΝΑΙ. Υπάρχει λύση, αρκεί να είμαστε αποφασισμένοι να πάμε πέρα από το σύστημα που είναι υπεύθυνο για την κρίση. Αρκεί να μην προσκυνάμε, όπως κάνουν τα κόμματα της αστικής τάξης και της εξημερωμένης αριστεράς, το κέρδος των καπιταλιστών. Ναι, υπάρχει λύση. Ένα επείγον πρόγραμμα δράσης πρέπει να εφαρμοστεί που να περιλαμβάνει:

- Διαγραφή του χρέους στους διεθνείς τοκογλύφους. Εθνικοποίηση των τραπεζών χωρίς αποζημίωση στους τραπεζίτες, κάτω από εργατικό έλεγχο και ένωσή τους σε μια τράπεζα, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά της, για να δοθούν φθηνά δάνεια σε μικρομεσαίους και αγρότες και να κινηθεί η οικονομία, να εξασφαλιστούν οι καταθέσεις των μικρομεσαίων καταθετών, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, για να ελεγχθεί η έξοδος κεφαλαίων από τη χώρα (αυτή τη στιγμή 600 δις ευρώ βρίσκονται στις ελβετικές τράπεζες και δεν είναι βέβαια λεφτά φτωχών), για να ελεγχθούν και να κατασχεθούν τα άνομα κέρδη και το μαύρο χρήμα που διαφεύγει μέσω των offshore εταιριών.
- Την απαγόρευση των απολύσεων - δουλειά για όλους, δουλειά λιγότερη.
- Καμιά περικοπή μισθών και συντάξεων - αυξήσεις που να εξασφαλίζουν ανθρώπινη κι αξιοπρεπή ζωή.

Συνέχεια στη σελίδα 7



Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011
Τηλ. - FAX. 210 5241070
E-mail: eek@ath.forthnet.gr
Κωδικός 3768

Το ΕΕΚ στο Internet στη διεύθυνση: www.eek.gr



Τρία χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, η Lehman Brothers, δήλωνε πτώχευση, ύστερα από ενάμιση αιώνα ζωής. Τις επόμενες ημέρες οι διεθνείς αγορές κατέρρεαν κατά κύματα. Στις 29 Σεπτεμβρίου το χρηματιστήριο της Γουόλ Στρήτ εξακολουθούσε να βυθίζεται με -7%!

Τρία χρόνια μετά ο καπιταλιστικός κόσμος μοιάζει να βρίσκεται εκεί που ξεκίνησε τότε, λίγο πριν την κατάρρευση της Lehman Brothers. Γυμνός ακόμα και από τα "πολεμοφόδια" που είχε τότε στην διάθεσή του, τα χαμηλά επιτόκια και την πρωτοφανούς έκτασης κρατική "βοήθεια" στις τράπεζες.

Η σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο επιβεβαίωσε το απόλυτο αδιέξοδο:

Οι ΗΠΑ μαζί με τους κινέζους, τους ιάπωνες και τους λατινοαμερικανούς απαιτούσαν από τους ευρωπαίους να κάνουν κάτι να σταματήσει το τσουνάμι της παγκόσμιας ύφεσης που έρχεται.

Οι ευρωπαίοι, διασπασμένοι αρνήθηκαν να δεσμευθούν ότι θα πληρώσουν τα σπασμένα της διπλής κρίσης, του κρατικού χρέους και των τραπεζών, επιστρέφοντας το μπαλάκι της ευθύνης στις ΗΠΑ και στην "δική" της κρίση.

Την εβδομάδα που ακολούθησε, με αφορμή το αδιέξοδο της κρίσης στην Ελλάδα, διέρρευσαν διάφορα σχέδια "σωτηρίας" στην Ευρωζώνη αλλά από πουθενά δεν φαίνεται να αναδύεται έστω και η υποτυπώδης

σύγκλιση απόψεων στο διασπασμένο ευρωπαϊκό κεφάλαιο για την "επόμενη ημέρα".

Τα σχέδια που έχουν διαρρεύσει "δείχνουν" σαν σανίδα σωτηρίας πότε το προσωρινό ταμείο διάσωσης, το περιβόητο EFSF, και πότε την Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα.

Στην μία περίπτωση η "ιδέα" είναι να επιτρέψουν στο EFSF να χρηματοδοτήσει μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων την δημιουργία μιας "Εταιρείας Ειδικού Σκοπού" (SPV) η οποία θα λειτουργήσει σαν επενδυτικό Fund και δανειζόμενη το δεκαπλάσιο των κεφαλαίων της (όπως τα hedge funds) θα αγοράζει κρατικά και τραπεζικά ομόλογα χωρών και τραπεζών που βρίσκονται με την πλάτη κολημένη στον τοίχο, όπως η Ελλάδα ή κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η άλλη "ιδέα" είναι να επιτραπεί στο EFSF να δανείζεται χωρίς όριο από την ΕΚΤ και να κάνει την ίδια δουλειά, δηλαδή τον πυροσβέστη σε κράτη και τράπεζες.

Και οι δύο ιδέες βέβαια κολάνε σε ένα βασικό πρόβλημα, ποιος θα εγγυηθεί τον καινούργιο δανεισμό και ποιος θα καταπεί τις ζημιές στο τέλος...

Και στη μία περίπτωση όμως και στην άλλη το πολιτικό αδιέξοδο στις "ισχυρές" οικονομίες της Ευρωζώνης δεν αφήνει περιθώρια ανάληψης κάποιας πρωτοβουλίας.



Και οι δύο κυβερνήσεις που αποτελούν τον πολιτικό και οικονομικό άξονα της Ευρωζώνης εξαντλούν και τις τελευταίες πιθανότητες επιβίωσης. Η φράου Μέρκελ έχει χάσει όλες τις περιφερειακές εκλογές και θα μπορούσε να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή στην Bundestag. Ο Σαρκοζί έχασε ακόμα και την Γερουσία, το παραδοσιακό φρούριο της γαλλικής δεξιάς και ετοιμάζεται για μια παταγώδη εκλογική αποτυχία.

Τις τελευταίες ημέρες προέκυψε βέβαια και μια τρίτη "λύση" που αφορά ειδικά την Ελλάδα. Να μεταφέρουν σε μια εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο κρατική ιδιοκτησία αξίας 125 δισ. ευρώ. Αυτή η εταιρεία υπό κοινοτική διαχείριση θα εκδώ-

σει ομόλογα με εγγύηση την κινητή και ακίνητη περιουσία της και με αυτά να αγοράσει ελληνικό χρέος και να το κατεβάσει έτσι κάτω από το 100% του ΑΕΠ. Βέβαια μαζί με την έδρα της εταιρείας θα πρέπει να μεταφερθεί και ολόκληρη η διαχείριση της "ψωροκώστανας" στο Λουξεμβούργο... Η πρόταση προέρχεται από γερμανούς συμβούλους της κας Μέρκελ την οποία οποία σφικταγκάλιαζε προχθές ο Γ. Παπανδρέου. Το αξιοσημείωτο είναι ότι με το που διέρρευσε η πρόταση αυτή κάποιιοι πολιτικοί σύμβουλοι του Παπανδρέου και του Σαμαρά άμεσα την καλοδέχθηκαν ως "ενδιαφέρουσα"... Βέβαια ακόμα και αυτή η "πρόταση" σκοντάφτει σε κοινοτικό επίπεδο γιατί δεν δίνει λύση στο βασικό πρόβλημα της Ευρωζώνης που είναι η Ιταλία, η Ισπανία και οι ευρωτράπεζες...

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 - 2009, με την χρησιμοποίηση τεράστιων κρατικών πόρων για την διάσωση των τραπεζών, έφερε στην επιφάνεια την ιστορικών διαστάσεων κρίση χρέους το 2010 και τώρα, αφού εξαντλήθηκαν τα κρατικά πολεμοφόδια (δύο QE στις ΗΠΑ), η κρίση επιστρέφει στις τράπεζες, που μόνο στην Ευρωζώνη χρειάζονται - σύμφωνα με το ΔΝΤ - τουλάχιστον 200 δισ. ευρώ για να κρατήσουν τις πόρτες τους ανοικτές!

Η Ελλάδα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Το "σώμα" του παγόβουνου είναι η κρίση χρέους στην Ιταλία και στο τραπεζικό ευρωσύστημα. Ο φόβος που κυριαρχεί στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο αφορά στο πώς ένα "ατύχημα" στην Ελλάδα θα μπορούσε να βάλει φωτιά σ' ολόκληρο το βαρέλι μπαρουτί πάνω στο οποίο κάθεται η Ευρωζώνη... Για τον κίνδυνο αυτό προειδοποίησε ευθέως και χωρίς διπλωματικές αβρότητες ο αμερικανός Υπ. Οικονομικών Τίμοθυ Γκάντινερ τους ευρωπαίους λέγοντας ότι αν δεν κινηθούν άμεσα ανοίγουν τον δρόμο στην "οικονομική καταστροφή και την κοινωνική αναταραχή". Δεν συνθηθίζεται τέτοια γλώσσα μεταξύ τους, τουλάχιστον δημόσια. Αυτήν τη φορά όμως ήταν διαφορετικά, γιατί η ύφεση είναι πλέον εδώ τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ και τα... πολεμοφόδια του 2008 έχουν στερέψει.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ ότι η πίεση των ΗΠΑ προς την Ευρώπη να βάλει το EFSF ή την ΕΚΤ ή και τα δύο μαζί να κρατήσουν τις τράπεζες ανοικτές παρέχοντάς τους άφθονη (δανεική) ρευστότητα, όπως έκαναν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. το 2008 - 2009 μετά από την απόφαση του G-20 τον Νοέμβριο του 2008, δεν είναι η απάντηση στο τσουνάμι της ύφεσης, αλλά απλά και μόνο η αποφυγή μιας νέας ανεξέλεγκτης κρεοκοπίας τύπου Lehman Brothers στο πολλαπλάσιο με παγκόσμιες συνέπειες. Όχι για την ύφεση...

Όπως είπε τις τελευταίες ημέρες χαρακτηριστικά ένας αναλυτής της UBS στο οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, "το στοίχημα είναι αν αυτή την φορά θα καταφέρουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο ν' ανέβουμε... στα δένδρα. Το 2008 προλάβαμε, τώρα δεν ξέρω...".

Γ. Αγγ.